

AKSEKİ TÜRKÜLERİ -3-

Doç. Dr. Cemâl KURNAZ

Bu yazımızda yer alan türküler Arap Mehmet'ten derlenmiştir. Arap Mehmet : Ormana (yeni adı Çanakpınar) Köyü'ndendir. 2 Kasım 1978'de, bu köyde medfun, XVII. asır şairlerinden Ali Zelîli hakkında araştırma yapmak için gittiğimde tanıştığım bu şahıs köy düğünlerinin en popüler sanatçısı idi. Söylediği türküler arasında Konya tesirini taşıyanlar ile bir zeybek dikkat çekicidir.

1

Evimden çıktım başım selâmet
Çaltılı'ya vardım koptu kıyâmet
Güccüklerim büyüklere emânet
Vurma zâlim vurma yâreme vurma
Güccük Karatay'dan intikam alma
Hanaylar yaptırdım bir uçtan uca
İçinde yatmadım üç gün üç gece
Çifte kurbanlar keserim vardığım gece
(Nakarat)

Atıma bindim de yola yürüdüm
Evvel Karatay idim şimdi farıdım (çürüdüm)
Orman'nın içinde ben de bir idim
(Nakarat)
Manavgat yolları sâde mermerden
Yedi gün yatmışım kimse görmeden
Yetiş Ahmet oğlum kuzgun yemeden
(Nakarat)

2

Cezayir altında toplar atılır
Heybetinden aylar günler tutulur
Koçyığıtlar gurbet elde tutunur
Cezayir.....
Cezayir'in harmanları savrulur
Sarı buğday sağ yanma devrilir
Kara gözlüm yol buradan ayrılır
Cezayir.....
Cezayir'in sokakları mermer taşı
Güzelleri hilâl kaşlı
Hep bakışlırlar bize karşı
Cezayir.....

Cezayir'in gemileri yağlanır
Yağlanır da iskeleyle bağlanır
Koçyiğitler gurbet elde eğlenir
Cezayir.....

3

Kara kabak kökeni
Ellere batmaz diken
Mevlam sabırlar versin
Kara sevda çeken
Yaş nâne kuru nâne
Kül oldum yane yane
Seni doğuran âne
Olsun bana kaynana
Lüle büyük tütün az
Çekilir mi böyle naz
Kâtip kölen olayım
Bir güzel de bana yaz
Kebabın tuzu gibi
Melerim kuzu gibi
Gene karşıma çıktı
Sabah yıldızı gibi
Cıgaramın dumanı
Yoktur yârin imanı
Altundan köşk yaptırdım
Gümüşten merdivanı

4

İncirin dibinde içtim cigara vay vay
Kolundan yapıştım çektim duvara
Kaynanam sevmezse oğlu sever vay vay
Yalılarda olur geyik tekesi vay vay
Esnedikçe gül kokuyor nefesi
Ben ölürsem kimler olur o yavrunun efesi
vay vay

5

Bir cigara ver bana
Dumana bak dumana
Ne ben öldüm kurtuldum
Ne sen geldin imana
Mendilim benek benek
Dağa sürerim inek
Senden ayrılmazdım
Ayrırdı düşman felek
Mendilimin uçları
Çıkamam yokuşları
Beni baştan çıkarın
Orman'nın pusları

6

Aksille'ye vardım koyun yaymaya
Koyun değil merâmım yâri görmeye
Aslanım bir dânem

Çıktım pencereye kar mı yağacak
Sol gözüm seyriyor baskın m'olacak
Aslanım bir dânem
Bir boyuna baktım bir de yüzüne
Ayrılık sürmesin çekmiş gözüne
Aslanım bir dânem
Açın pencereyi örtün kapıyı
.....
Aslanım bir dânem

7

Deniz kenarında esvap yuyurlar
Yuyup yuyup gül dalına sererler
Haram helâl bir şeftâli verenler
Öyl'olur böyl'olur yâr nasıl olur
Ak göbeğin altında can hâsıl olur

8

Çögre ağacında biter mi korum
Askere gidene gelir mi ölüm
Meğer bize Hak'tan gelir ayrılık zulüm
Ben yolcuym ben yoldan eyleme
Güle güle ayrılalım ağlama
Evlerinin önü bulgur diğegi
Dibeğe vurdukça oynar göbeği
Kocan yok da nerden aldım bebeği
Güle güle ayrılalım ikimiz
Sulu şeftâliye benzer yükümüz
Kaleden kaleye urgan gererler
Urganın üstüne yorgan sererler
Sen kimin kızısın seni severler
Güle güle ayrılalım ağlama
Ben yolcuym ben yoldan eyleme
Kalenin dibinde darı beklerim
Ben darıyı değil yâri beklerim
Uyur uyanırım koynumu yoklarım
Güle güle ayrılalım ikimiz
Sulu şeftâliye benzer yükümüz

9

Akyokuş'u gene duman bürüdü
Hâlleyer'in berduşları yürüdü
Yürekte yağın kalmadı eridi
Dalgın uykulardan uyanamadım
Osman Efe'nin tesbihi var mercandan
Sen doldur da ben içeyim filcandan
Osman'im Osman'im zeybek Osman'im
Osman Efe inip gelir inişten
On parmağı görükmüyor gümüşten
Vallah billah haberim yok bu işten
Dalgın uykulardan uyanamadım
Olanca sözlerine inanamadım